



Wie zijn de Ahle Sunnat wal Jamaat?

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

1. Inleiding

Ruim 1430 H (Hijri) jaar geleden heeft de godsdienst islam het daglicht gezien op het schiereiland Saoedi Arabië. De verkondiger van deze godsdienst is niemand anders geweest dan de laatste Profeet der profeten, namelijk de Heilige Profeet Mohammed *sallallaaho alaihi wa sallam*. De islam begon in zijn zuiverste vorm met de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* en werd na zijn aardse leven in stand gehouden door zijn Sahabah *radi Allaho anhoem*. De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* noemde zijn volgelingen Soennies. Dit begrip wordt ook wel in het Arabisch Ahle Sunnat wal Jamaat genoemd. Na de Sahabah hebben de Awliyah Allah tot op de dag van vandaag de aanvallen op de zuivere islam verdedigd en in stand gehouden.

Reeds gedurende het aardse leven van de Heilige Profeet deden zich toestanden voor waar de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zijn volgelingen voor waarschuwde. Ook voor de voorvallen in de toekomst tot aan de Dag des Oordeel zijn de volgelingen gewaarschuwd. In zijn tijd waren al mensen die zich in hoger aanzien zagen dan de Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam*. Zo was er een dwaas *Musailma* die zichzelf al gedurende het aardse leven van de Laatste Profeet als nieuwe profeet aankondigde.

Allah openbaart ten aanzien van het respect van de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* in de Qur'aan:

{4} وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"Wij hebben uw status verhoogd tot (de hoogst) respectabele positie." *Surah al-Inshira (94) vers 4*



Op basis van dit vers kunnen wij afleiden, dat niemand in aanzien hoger is dan de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*, omdat het voor zich spreekt dat wanneer na de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* nog een Profeet met een eigen godsdienst zou komen dit vers onwaar zou zijn. Integendeel dit vers getuigt al, dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* de Laatste Profeet is en een Profeet heeft het hoogste ambt. Kortom, een ieder die zich na de Laatste Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* daarom als Profeet aankondigt, zoals Mirza Ghoelaam Qadianie, is een kazzaab (leugenaar) en kaafir (ongelovige).

2. Kenmerken van de Ahle Sunnat

De Ahle Sunnat wal Jamaat is de grootste groep moesliems in de wereld, de enige groep die gelooft in en zich bekend maakt als volgeling van de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* en voor 100% conform de Heilige Qur'aan en Sunnah (overleveringen en handelingen) van Rasoeloellah *sallallaaho alaihi wa sallam* leeft.

Het geloof van deze Ahle Sunnat groep is hetzelfde als het geloof van de Sahabah en de Salf-e-Salihien (onze grote heilige voorgangers). De laatst genoemde dient niet te worden verward met de Salafisme sekte van tegenwoordig, omdat de Salafisten geen respect hebben voor én als zodanig tonen aan de Heilige Profeet .

In veel Ahadith heeft de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zijn Ummah sterk geadviseerd (volgelingen) om de Sunnah te volgen en standvastig te blijven op het pad van zijn Sahabah en de Salf-e-Salihien.

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Ik heb twee dingen voor mijn Ummah achtergelaten. U zult nooit afdwalen zolang u deze twee dingen volgt. Een van deze twee is de Heilige Qur'aan van Allah en de andere is de Sunnah van Zijn Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*." *Muwatta Imam Malik*

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Nadat ik deze (fysieke) wereld heb verlaten dient mijn Ummah standvastig te blijven op mijn Sunnah en op het pad van de vier Khulafah Rashidien (moesliem kaliefen). Volg uitsluitend dit pad en wees alert op bid'at (vernieuwingen), welke contra de Heilige Qur'aan en mijn Sunnah is." *Abu Dawud, Tirmizi*

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Volg het pad van de grootste groep moesliems! Want degene die zich van deze groep afzondert zal naar de hel worden gestuurd!" *Ibn Majah*

3. Standvastig blijven met Ahle Sunnat wal Jamaat

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* adviseerde om standvastig te blijven onder de grootste groep moesliems en standvastig te blijven op hun pad in zowel geloof als in praktijk brengen. Dus ernaar leven en niet alleen het ene oor in en het andere oor uit zonder het gehoorde of geleerde toe te passen in uw dagelijkse leven.



De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Allah zal mijn Ummah nooit toestaan te verenigen met misleide en incorrecte geloofsbelijdenis. Allah’s Genade, Zegeningen en Bescherming is met de grootste groep moesliems. En, degene die zich afzondert van deze grootste groep moesliems zal in de hel worden geworpen.” *Tirmizi*

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Hij die zich afzondert van de grootste groep moesliems, zelfs een handbreedte, heeft zichzelf afgezonderd van de grootste moesliem groep en is buiten de islam getreden (is ongelovige geworden).” *Abu Dawoed*

4. Afzonderen van misleide groepen

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* heeft heel duidelijk zijn Ummah gewaarschuwd om geen relaties te onderhouden met mensen van de misleide sekten, maar ook niet te luisteren naar de woorden van die gedwaalde mensen. Hij zei dat zulke mensen zullen opduiken onder zijn Ummah; wees dus alert met wie u omgaat.

De geloofsovertuigingen van de grootste groep moesliems zal in overeenstemming zijn met de Sunnah van de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*, het geloof van de Sahabah en de Salf-e-Salihien.

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “In de periode vlak voor de Dag des Oordeels zullen valse en oneerlijke sekten te voorschijn komen. Zij zullen dingen zeggen die u noch uw voorvaders ooit eerder gehoord hebben. Blijf uit de buurt van de oneerlijke mensen en laat hen niet toe zich tot u te begeven! Word niet door hun misleid en laat ze onder u geen rumoer veroorzaken!” *Sahih Muslim*

5. Verdeeldheid onder de Ummah

Het concept van de moesliem natie verdeeld in 73 sekten, is afgeleid van authentieke Ahadith zoals verhaalt door Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho*: “De Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* van Allah zei: ‘de joden splitsten in 71 sekten, de christenen in 72 sekten en mijn volgelingen zal splitsen in 73 sekten.’” *Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah*

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Twee en zeventig (van de 73 sekten van de moesliem gemeenschap) zal in het vuur zijn en slechts één zal in het Paradijs zijn; het is de Jama'ah (Ahle Sunnah wal Jamaat).” *Abi Dawud, Ad-Darimi, Ahmad*

Er is een andere overlevering waarin staat: “De Sahabah vroegen, ‘welke sekte zal zegevieren (genade krijgen)?’ De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* antwoordde, ‘de sekte die zich confirmeert aan datgene (pakket van geloofs-overtuigingen en praktijken) welke ikzelf en mijn Sahabah praktiseren.”



Het zal duidelijk moeten zijn, aan de hand van deze Ahadith, dat de ene sekte van de 73 die genade zal krijgen de Ahle Sunnah wal Jamaat is, omdat deze groep de enige is die zich volledig onderwerpt aan de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* en zijn Sahabah *radi Allaho anhoem*. Bovendien zegt de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* 'waartoe ikzelf ook behoor' (zie punt 3).

6. Opinie van vooraanstaande schriftgeleerden en de Awliyah Allah

Sayyiduna Ghousal Azam, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani *radi Allaho anho* verklaart het volgende: "Er zijn 73 groepen (sekten) zoals aan ons al is verteld door Sayyiduna Rasoeloellah en (houd in gedachte), de Ahle Sunnat wal Jamaat was de oprechte groep." *Ghunyatut Taalibien*

Imam Ghazzali *radi Allaho anho* schrijft: "De Ahle Sunnat wal Jamaat is de succesvolle Firqa (groep) en het is deze Firqa die de grondbeginselen afweegt of bepaald en het conform de bandbreedte van de Heilige Qur'aan praktiseert." *Mujarribaate Imam Ghazal*

Hazrat Shah Wali'ullah Muhaddith Dehlawi *radi Allaho anho* verklaart: "Zoals Rasoeloellah heeft verklaard, volg deze 'Sawad-e-Azam', en wanneer de vier Mazhabs binnen de kaders van deze Sawad-e-Azam zijn, dan is het volgen van één van hen toegestaan, want dat is het volgen van de Sawad-e-Azam. Daarom, het negeren van één van Mazhabs is het negeren en afwijzen van de Sawad-e-Azam." *Aqdul Jayyad*

Imam Sufyan Souri *radi Allaho anho* verklaart: "Met Sawad-e-Azam wordt bedoeld, dat wat wij Ahle Sunnat wal Jamaat noemen." *Al Mizaanul Qubra*

Shah Abdul Aziz Muhaddith Dehlawi *radi Allaho anho* verklaart in zijn boek "Fatawa Aziezi" (deel 2, pag. 4) het volgende: "De verschillende deelgroepen van de Ahle Sunnat wal Jamaat in Aqaa'id zoals de Ash'ariya, Maaturadi; in Fiqh zulk als de Hanifa, Shafi'i, Hambali; in Tassawwaf zoals Qaderi, Chisti, Naqshbandi en Suharwardi, deze dienaren van Allah zijn allen gebaseerd op de Waarheid."

Imam Rabbani, Mujaddid Al-Fishaani *radi Allaho anho* verklaart in hoofdstuk 2 op bladzijde 67 van zijn boek "Maktu-baat Sharief" het volgende: "Het pad van genade is het volgen van de Ahle Sunnat wal Jamaat. Moge Allah Ta'ala zegeningen sturen op de Ahle Sunnat wal Jamaat, in hun toespraken, hun handelingen, wetten, omdat dit de succesvolle groep is. Daarnaast, alle andere groepen (sekten) zijn slachtoffers geworden van teleurstelling. Tegenwoordig realiseert niemand zich hoe erg deze misleide sekten zullen worden gestraft, hoewel op de Dag des Oordeel dit geheim zal worden ontsluit. Doch, in die tijd zal deze kennis voor hen niet meer tot voordeel zijn."



7. Tot slot

Hazrat Abdullah *radi Allaho anho* verhaalde, dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Een ieder zal met degene zijn van wie hij (zij) houdt.” *Sahih Bukhari 8.189*

Toelichting:

Dit betekend, indien u liefde hebt of toont voor de vijanden (onder andere de 72 groepen die zich moesliem noemen, maar dat niet zijn!) zult u op de Dag des Oordeel onder hen vertoeven. Dus zult u met hen samen naar de hel gaan.

Dit betekend ook niet dat u hun vijand moet worden en in de wilde weg hen fysiek te lijf gaat. Dat is de moesliem (soenniet) ook verboden, maar negeer ze nadat u hen eerst hebt uitgelegd wat de ware islam is én inhoud en indien zij blijven volhouden aan de dwaling dan negeert u hen tot dat zij inzien.

Moge Allah Ta’ala de gemeenschap (soennie) van de Heilige Profeet Mohammed *sallallaaho alaihi wa sallam* beschermen.

